

1 februari 2024



## Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten

Kerkdiensten	4 februari 2024	11 februari 2024
Tjongervallei	9.30u ds. Piet Hulshof, Heilig Avondmaal <i>Dienst in Oudehorne</i>	9.30u ds. E. van der Sluis <i>Dienst in Nieuwehorne</i>
Jubbega	9.30u ds. G. Venhuizen <i>Koffiedrinken na de dienst</i>	9.30u ds. Piet Hulshof Viering Heilig Avondmaal

**Bloemen:** de bloemen van afgelopen zondag zijn gebracht naar B. van der Molen in Oudehorne. In Jubbega zijn de bloemen gegaan naar Saakje van Houten Hoornsterzwaag)

### GeMEEnteLEVEN

Tjalling Postma (Hoornsterzwaag) werd met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is hij weer thuis, maar hij kan nog niet veel doen. We hopen en bidden dat daar verandering in zal komen. Heel veel sterkte toegewenst.

### Diaconie Tjongervallei - 4 februari- Avondmaalscollecte is voor de Kledingbus Súdwest Fryslân

De Kledingbus is een van de waardevolle projecten van het diaconaal opbouwwerk. In januari 2017 is het project "kledingbus" gestart met het strippen van een bus. Omdat er op dat moment voldoende financiële middelen waren hebben 3 vrijwilligers de bus verbouwd tot de kledingbus. Sinds 3 juli 2017 rijdt de kledingbus door de 16 dorpen en wijken van de gemeente Súdwest Fryslân. De doelstelling van de mobiele kledingbus:

Knooppunt

Kerken en

Armoede



- 1. Voor een vrijwillige bijdrage kwalitatief goede kleding aanbieden en de mogelijkheid om een boek/speelgoed te lenen of te ruilen.
- 2. Verbinden van mensen door de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten in de kledingbus. Dat gebeurt door een vrijwillige bijdrage te vragen voor de kleding waardoor iedereen, dus niet alleen mensen met een laag inkomen, kleding kunnen ontvangen/brengen. En door de mogelijkheid te bieden boeken en speelgoed in te brengen en mee te nemen. De koffietafel zal een prominente plek krijgen in de mobiele kledingbus.

Een prachtig initiatief wat we van harte ondersteunen!

### Paasgroetenactie 2024

In de bijlage vindt u tekst en uitleg over de Paasgroetenactie.



### Sobere maaltijden in de 40-dagentijd

In de bijlage vindt u informatie over deze bijzondere actie.



### Schoenendoosactie voor kinderen Oekraïne.

Voor kinderen in kindertehuizen en scholen in het door oorlog geteisterde Oekraïne organiseert de Raad van Kerken Gorredijk e.o. een schoenendoosactie. Natuurlijk kan iedereen hieraan meedoen. We vragen u één schoenendoos (maar het mogen er ook meer zijn...) te vullen met **hygiëne-artikelen** en **houdbare voeding** en **iets leuks** voor kinderen (**tekenmateriaal, speelgoed, knijpkat, zaklantaarn, knuffel...**). De doos mag ook groter zijn dan een schoenendoos. Wilt u de doos heel goed dichtmaken, maar liever niet intapen.

Spullen waar behoefte aan is: *houdbaar voedsel (o.a. melk, maaltijdsoep, pasta, chocolade), hygiëneproducten (o.a. douchegel, tandpasta), (winter)kleding, stevige schoenen, dekens/ slaapzakken/ lakens/ handdoeken/ kaarsen.*

Verzoek om de spullen in een **stevige doos** aan te leveren waarbij op de **buitenzijde in 1 of 2 woorden (voorkeur Engels) de inhoud vermeld staat**. U kunt uw dozen voor of na de kerkdiensten van **4 en 11 februari** aanleveren in de **kerk van Jubbega en Oudehorne**. De uiterlijke inleverdatum is **vrijdag 16 februari**.

**LAAT UW HART SPREKEN VOOR DE KINDEREN VAN OEKRAÏNE**



## Gemeentegroeigroep – ma 5 febr

Op 5 februari is er weer gemeentegroeigroep om 19.45 in de Mildamzaal in de Vallei in Oudehorne.

Het thema voor dit seizoen is: **Christus**  
Piet Hulshof zal op deze avond uitleg  
gaan we daarover in gesprek. Het is ons  
groeien in ons geloof en dat we steeds  
ledereen is hiervoor weer van harte uitgenodigd!



## centraal in je leven.

geven uit het bijbelboek Filippenzen en met elkaar  
verlangen dat we ook dit seizoen verder mogen  
meer gaan lijken op Jezus.

## Kofje oerke - 7 februari: Kaarten voor Paasgroetenactie

Woensdagochtend 7 februari is er weer een gezellig Kofje oerke waarbij we ook de handen uit de mouwen gaan steken. Vanaf 9.30 uur zijn de deuren geopend en staan koffie en thee voor u klaar in de Mildamzaal. We gaan bezig met het maken van kaarten voor de paasgroetenactie.



## World Servants – Viooltjesactie 2024



Met de lente in het vooruitzicht maken wij ons klaar voor een nieuw en succesvolle violenactie. Dit jaar gaan wij op 22 en 23 maart weer langs de deuren. Zet het alvast in de agenda en wij komen bij u aan de deur. Bent u niet thuis? Dan kunt u vooraf bestellen en zetten wij het voor u apart. Bestellen kan bij 06-50608610 of [violenactieworldservants@gmail.com](mailto:violenactieworldservants@gmail.com).

Lijkt het u leuk om ons te helpen en er weer een geweldige actie van te maken. Laat het dan vooral weten, we zijn nog druk op zoek naar helpers.

De actie wordt weer georganiseerd voor de World Servants, dit jaar gaan we met een groep jongeren uit Nederland naar Rwanda. In

Rwanda gaan wij een fair trade verwerkingscentrum voor passievruchten bouwen.



## Groothuisbezoeken 2024 - Thema: Ga mee!

Dat zal ook dit jaar een leidend thema zijn in onze kerk. Ga mee, samen verder, als nieuwe Tjongervallei gemeente. We leren elkaar beter kennen als we met elkaar in gesprek gaan, samen dingen ondernemen en samen nadenken over de toekomst van onze gemeente. Daarom is het dit jaar nog meer dan andere jaren belangrijk dat we elkaar ook bij de Groothuisbezoeken ontmoeten. De data voor dit jaar zijn:

Middagen: **ma 26, di 27 februari en wo 6 maart.**

Avonden: **di 27 en do 29 februari en di 5 maart.**

Geef uiterlijk 18 februari a.s. uw/jouw **1e en 2e voorkeur** aan. **Op bijgevoegd opgaveformulier** staat op welke manieren u/jij zich kunt aanmelden.



## Helpende handen

Om onze gemeente 'levendig' te houden en activiteiten te kunnen organiseren, hebben we helpende handen nodig in de vorm van: hulpkosters, schoonmakers en helpers bij hand- en spandiensten (de stoelen in de kerkzaal klaarzetten, boodschappen doen, agenda bijhouden)

Op dit moment zijn er echt te weinig mensen om dit belangrijke werk te doen. De vrijwilligers die er zijn willen we niet overbelasten. Het gaat in principe deels om tijdelijke taken, tot er weer een nieuwe koster is. Dus heel graag: meld je aan bij **Geke de Jong, 06-29913780.**

## Agenda

Vr 2 febr: Club JSH (20.00u in de Beage)

Ma 5 febr: GGG, 19.45u in Vallei in Oudehorne

Wo 7 febr. Kofje Oerke – Paasgroetenactie, 9.30u

**Vakantie ds Hasper;** vanaf 21 januari is ds Hasper drie weken naar Australië. Zij verwacht 15 februari weer in Nederland te landen. Tijdens haar afwezigheid kunt u voor dringende pastorale zaken terecht bij ds Hulshof, uiteraard kunt u altijd bij uw ouderlingen terecht.

## Iets insturen?

Als u iets heeft wat op de nieuwsbrief moet/kan worden vermeld, kunt u dit sturen naar:

[nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com](mailto:nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com)

Kopij inleveren **vóór woensdag 19.00 uur**. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet worden meegenomen in de betreffende nieuwsbrief.

## Sobere maaltijden in de Veertigdagentijd



Wie soberder probeert te leven, wie vast, beperkt zich om meer ruimte te maken voor waar het echt op aankomt in ons leven en voor onze medemensen. Je kunt in deze periode afzien van (of je beperken in) bv. alcohol of roken, van snoepen, shoppen, tv-kijken, uitgaan of uitgebreide maaltijden eten. Je moet meestal wel even wennen, en dat waar je je in beperkt, vraagt nog wel even aandacht, maar toch komt er ruimte voor verdere

bezinning, voor gesprekken met anderen, voor stilte en inkeer.

Je kunt wat meer dan anders stilstaan bij de nood van anderen, van medemensen die lijden onder armoede, stilstaan bij mensen die niet de ruimte en de kansen krijgen die wij wel krijgen. En erover nadenken hoe je solidair met hen kunt zijn.

In de weken waarin we toeleven naar Pasen proberen we als kerk nog wat meer dan anders daarmee bezig te zijn. In dat kader is iedereen die dat wil welkom bij de sobere maaltijden, één avond in de week eten we samen soep met brood. Het geldt dat we uitsparen doordat we thuis geen eten hoeven te koken zamelen we in om daarmee mensen te ondersteunen voor wie het eten van drie gezonde maaltijden elke dag helemaal niet vanzelf spreekt. Kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Mensen die te maken hebben met armoede, helaas allang niet meer een zeldzaam probleem in ons land.

Iedereen is welkom. Juist ook voor gezinnen met kinderen is dit een mooie en laagdrempelige manier om aandacht te besteden aan deze periode. Samen eten is verbindend en gezellig!

Doet u/ doen jullie mee?

**Aanmelden:** Bij de diakenen Pieter Schaper, Auke Koehoorn en Gea Klein, mondeling doorgeven.

Bij de diakenen Jantine de Roos en Marianne Kerkstra mondeling en per telefoon. Marjanne Kerkstra telnr. 0513 542226 en Jantine de Roos 06 15265458. Ook via het volgende mailadres:

[cvd@pgderegboog.nl](mailto:cvd@pgderegboog.nl)

Doet u dit uiterlijk op maandag voorafgaand aan de maaltijd en geeft u dan ook aan of het voor 1 keer is of dat u vaker komt.

**Soepbereiders:** Mocht u een keer soep willen maken dan graag! Ook dit kunt u doorgeven aan de diakenen en via het mailadres.

**Data/tijdstip:** De eerste soberheidsmaaltijd is woensdag 14 februari om 18.00 uur. Daarna wekelijks op woensdag, de laatste maaltijd is 27 maart.

**Locatie:** Mildamzaal in het kerkgebouw van de Tjongervallei te Oudehorne.



## Paasgroetenactie 2024

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus' opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.

De komende 2 zondagen zullen de kaarten tijdens het koffiedrinken na de dienst uitgedeeld worden. Het zijn dubbele kaarten. U kunt op de ene kaart een groet schrijven, er zit een tweede kaart bij waar u een postzegel op kunt plakken. Deze kaart kan de gevangene zelf versturen. Deze 2<sup>e</sup> kaart blijft dus onbeschreven. De diakenen zullen de kaarten verzamelen en versturen naar de PKN. U kunt een postzegel meenemen voor de kaart zodat u die er meteen op kunt plakken.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen erg goed doet. Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op [protestantsekerk.nl/paasgroetenactie](http://protestantsekerk.nl/paasgroetenactie). We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen!

Hartelijk dank!  
Diaconie de Tjongervallei

