

Gemeentevergadering

Verheugd en enthousiast kunnen wij u als gezamenlijke kerkenraad mededelen, dat de beroepingscommissie met het voorstel is gekomen om mevrouw ds. D.M. Hasper uit Oppenhuizen en Uitwellingerga te beroepen.

De drie kerkenraden hebben inmiddels haar en haar man ontmoet en konden unaniem besluiten om het voorstel van de beroepingscommissie over te nemen.

Dat betekent dat de kerkenraden voornemens zijn om haar te beroepen. Daar zijn we heel blij mee en willen haar graag aan onze gemeenteleden voorstellen.

De kerkenraden nodigen al haar gemeenteleden uit voor een gezamenlijke gemeentevergadering met ds. Hasper.

Deze gemeentevergadering is **woensdag 29 augustus om 20.00 uur** in De Vallei naast de kerk van Oudehorne. Deze avond kunt u kennismaken met haar en haar wat beter leren kennen.

Aan het einde van de avond wordt elke afzonderlijke gemeente gevraagd of zij kan instemmen met het voorstel van de kerkenraden.

De gezamenlijke kerkenraad

Na afloop kan er onder het genot van een hapje en drankje worden nagepraat of verder kennis worden gemaakt.

The Ideal Pastor



Mag ik mij even voorstellen?

Mijn naam is Dingena Hasper. Ik ben 50 jaar geleden geboren in Leiden, maar al jong verhuisd naar Friesland, waar ik ben opgegroeid in Welsrijp, een dorpje vlak bij Franeker. Ons gezin telde vier kinderen, waarvan ik de oudste ben. Na de lagere school ben ik in Leeuwarden naar het Christelijk Gymnasium gegaan. Na het halen van mijn diploma ging ik rechten studeren in Leiden, maar al snel trok de studie theologie mij veel meer. In Leiden leerde ik de vader van mijn kinderen kennen, we trouwden in 1991 en in '92 werd onze oudste dochter geboren, Lubette. Datzelfde jaar maakte ik mijn studie af. In '94 werd een tweede dochter, Annelieke geboren en in '96 en '98 volgden Robine en Jorrit. In die tijd woonden we al in een pastorie; mijn man was predikant. Ongeveer 10 jaar ben ik moeder en huisvrouw geweest, toen ook Jorrit naar school ging kon ik mij beroepbaar stellen en verhuisden we naar Friesland. Daar begon ik als predikant in Workum en It Heidenskip. Tot ons verdriet hield ons huwelijk geen stand en in 2010 zijn we uit elkaar gegaan, gelukkig met wederzijds respect en inmiddels zijn we goede vrienden. In 2011 ben ik predikant geworden in Oppenhuizen en Uitwellingerga waar ik nu 7 jaar met heel veel plezier werken mag. In 2012 ben ik opnieuw getrouwd; mijn echtgenoot Christ de Jongh werkt nu in Achtkarspelen in het Dorpenteam (WMO). Met hem kwamen ook twee bonuszonen in mijn leven, Joost, nu 21 en Rik van 19. En in 2016 mochten wij de trotse grootouders worden van Diana, dochter van Annelieke en haar man Tim.



Naast deze korte levensbeschrijving bent u misschien wel meer benieuwd nog naar wat voor predikant ik ben. Mijn relatie met God ontstond al in mijn jongste jeugd. Ik herinner mij niet anders dan dat God er was, in de mooie en moeilijke momenten van mijn jeugd, als ijkpunt en als bron van liefde en trouw. Dat ik nu als predikant fulltime bezig mag zijn met Zijn werk ervaar ik als een heel bijzondere zegen, die ik zo goed mogelijk probeer door te geven.

Ik geloof dat het mijn opdracht is om mensen met elkaar te verbinden, te helpen om naar elkaar te kijken door Gods ogen. Want alleen samen kunnen we het Licht doorgeven dat Christus aan ons heeft toevertrouwd. Mensen hebben elkaar nodig, want zo zijn we geschapen: de één een hand, de ander een voet en weer een ander oog of oor. Niemand kan worden gemist. De kerk is daarbij middel, geen doel; een plek van waaruit we werken in de wereld. Want de wereld is Gods schepping en ieder mens is waardevol. Ik geloof daarom in een kerk die middenin de gemeenschap staat, dorp of stad en daar zich voor ieder mens inzet en voor iedereen beschikbaar is, zoals ook Jezus er was voor iedereen die Hij ontmoette.

Meer praktisch gesproken: ik wil op zoek gaan naar wegen om samen met u een herkenbare gemeente van Christus te zijn waar iedereen zich welkom mag weten. De afgelopen twee jaar heb ik de Missionaire specialisatie gedaan om meer inzicht te krijgen in hoe we dat in deze tijd en in onze samenleving kunnen doen. Nieuwe manieren van vieren, contact leggen, leren hoe we door kunnen geven wat ons bezielt. Er is heel veel gaande in onze kerk, er is heel veel mogelijk. Maar wat er goed is voor uw gemeentes, wat daar aanwezig is en wat er nodig is, dat hoop ik in de komende tijd te ontdekken. U hebt aangegeven te zoeken naar manieren om samen te werken als gemeentes en de eenheid te zoeken, daar wil ik mij heel graag samen met Piet Hulshof de komende jaren voor inzetten.