

21 juli 2020



Pastorale nieuwsbrief van uw predikanten

Kerkdiensten

Komende zondag (26 juli) zijn er diensten zijn in Mildam, Jubbega en in Oudehorne. Alle diensten beginnen om half 10.



Bloemengroet!

Deze week zijn er bloemen gegaan naar Fam. Henk Kramer, Oudehorne en naar mw. J. de Vries, Jubbega

Inspiratie uit de Bijbel. Bidden.

***Bid en u zal gegeven zijn
zoekt en gij zult Hem zien,
Klopt en de deur zal voor je open gaan...***

Een regel uit het lied 'Zoek eerst het Koninkrijk van God'. In de Bijbel zegt Jezus een paar keer tegen zijn leerlingen dat ze er op mogen vertrouwen dat als ze God om iets bidden, Hij het hen zal geven. Lukas 11 zegt zelfs: Wie van jullie geeft zijn kind een steen als hij om brood vraagt? Niemand toch? Als jullie je kinderen al goede gaven geven, hoeveel te meer doet God dat dan!

Als we bidden, Gods iets vragen, dan mogen we er vast op rekenen dat Hij er iets mee doet, én dat het ons ten goede zal komen. Jezus leert ons dat God het belangrijk vindt dat we bidden. Het maakt onze band met God sterker. Gebed maakt ons sterker, niet alleen als mens, maar ook als gemeente. Een biddende gemeente is een krachtige gemeente.



Toen lang geleden Israël na de ballingschap terugkeerde in Jeruzalem en de stad en de tempel werden herbouwd, onder leiding van Ezra en Nehemia, werd gedurende de hele herbouwperiode iedere dag gebeden en geofferd. Terwijl de muren herrezen groeide ook de muur van gebed om het volk heen. Jeruzalem en de tempel zijn zo gebouwd op een bijzonder fundament. Het maakt de Klaagmuur in Jeruzalem dé plek voor Joden om te bidden, ze voegen hun gebeden bij de gebeden van vele generaties vóór hen als basis voor de generaties na hen.

Als wij samen willen bouwen aan de toekomst voor onze gemeente dan is daar ook gebed voor nodig. Niet een keertje, maar dagelijks, samen bouwen we zo aan een gebouw dat de toekomst heeft. Als u hieronder de gebedspunten weer ziet staan, neem ze mee in uw dagelijkse moment met God, als een steentje in de muur om onze gemeenschap heen. Een muur, niet gebouwd om mensen buiten te sluiten maar juist om te beschermen en te zorgen dat we tegen een stootje kunnen. Een muur van liefde, Gods liefde, met Jezus als hoeksteen.

Gebedspunten: Bidt u mee?

- Voor onze gemeente, om mensen die mee willen werken in het **mediateam**; mensen die willen filmen, beameren, meehelpen om de diensten voor iedereen beschikbaar te maken.
- Voor vakantiegangers, dat ze veilig en vooral gezond straks weer thuis mogen komen!
- Voor de mensen in Afrika, waar door de armoede zo weinig mogelijkheden zijn om mensen tegen het snel opkomende Coronavirus te beschermen.

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof

Kidspagina



De schat in de akker (Matth. 13 : 44 vv)

Zoek de 10 verschillen... en kleuren maar!

Hieronder: welke vis wordt in welk net gevangen?

