

7 juli 2020



Pastorale nieuwsbrief van uw predikanten

Kerkdiensten

Komende zondag (12 juli) zijn er diensten zijn in Mildam, Jubbega en in Oudehorne.

Alle diensten beginnen om half 10.

In **Jubbega** zal voorgaan: dhr. T. Dorrepaal. In **Oudehorne** gaat ds. P.W. Hulshof voor.

In **Mildam** is er een **viering met H. Avondmaal**, ds. D.M. Hasper gaat dan voor.

Aanmelden is niet meer nodig, u bent allen van harte welkom in de diensten!

De opname van de dienst van 5 juli te Jubbega kunt u bekijken via ons YouTube-kanaal

"Oosthoekgemeenten" en via de website van de kerk: www.kerkjubbege.nl



Bloemengroet!

Deze week zijn er bloemen gegaan naar Mw. E.C. Schoonhoven-de Roo uit Nijeholtwolde en mw. R. Hartman-van der Veen uit Oldeberkoop.

De bloemen van Jubbega waren afgelopen zondag voor Appie en Elske Bergsma.

Overlijden

Op dinsdag 7 juli is in vol vertrouwen op haar Heer en Heiland Jeltje Uithoff overleden. Zij is hier 86 jaar geworden. Vrijdagavond is er gelegenheid om Pieter en de familie te condoleren. Dat is bij hun thuis van 19.00-20.00 uur aan de Schoterlandseweg 36, 8412 TA HOORNSTERZWAAG. De begrafenis zal zaterdag in besloten kring plaatsvinden.

Kerkbladen. Deze week wordt de kopij voor het Contact, uit Mildam/Katlijk weer verwacht uiterlijk 9 juli! Het liefst per mail: kerkbladkatlijk mildam@outlook.com, of inleveren bij Ina de Jong-Bredewout, Schoterlandseweg 39, 8455 JE Katlijk

Overtreffende trap...



De pessimist zegt: Het glas is half leeg.
De optimist zegt: Het glas is half vol.
De Psalmist zegt: Mijn beker vloeit over....

Psalm 23:5:
U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalf mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.



Efeziërs 3: 20 en 21: Aan Hem, die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Gebedspunten: Bidt u mee?

- Voor vluchtelingen, meer dan ooit, die muurvast zitten door gesloten grenzen en hulp die hen niet kan bereiken.
- Voor bewoners van verpleeghuizen en het personeel, in deze onzekere tijd van voorzichtig weer opengaan, om liefde en wijsheid.
- Voor jongeren met grote dromen voor na hun examens, die nu thuiszitten en alles zo heel anders zien gaan als ze hoopten.

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof

Kidspagina



