

4 augustus 2020



Pastorale nieuwsbrief van uw predikanten

Kerkdiensten

Komende zondag (9 augustus) is er in Oudehorne een gezamenlijke dienst van de drie gemeentes.

De dienst zal plaatsvinden 'op 't hiem' van familie Hosper, Schoterlandseweg 61, Oudehorne. Daar kan ook bij slecht weer worden uitgeweken naar de schuur.

Ds Piet Hulshof gaat voor in de dienst en de voorbereidingen zijn al in volle gang. Als het inderdaad buiten is kan er ook weer worden gezongen!

Iedereen is welkom, graag als dat kan uw eigen stoelen meenemen, koffie, kleedje en tekenspullen voor de kinderen!



Inspiratie uit de Bijbel. Je mag er zijn! Wie, ik? Ja, jij!

Een liedje van Herman Boon, bekend en populair bij heel veel kinderen. Wat een zegen als je mag opgroeien met die boodschap. Het maakt niet uit hoe je er uit ziet, of je slim bent of niet, handig of onhandig, dik of dun. Misschien spreekt het voor u, voor jou vanzelf... dan ben je een gezegend mens.

In onze wereld is het helaas nog lang niet vanzelfsprekend, de regelmatig terugkomende spanningen rondom racisme laten dat bijvoorbeeld zien. Maar ook in deze weken waarin extra aandacht wordt besteed aan mensen die 'anders' zijn als het gaat om hun geslacht of seksuele geaardheid. Nog steeds komen ze afwijzing tegen, geweld zelfs, omdat ze anders zijn. De regenboog die door haar veelkleurigheid symbool staat voor mensen die in zoveel soorten en maten, kleuren en vormen geschapen zijn, die regenboog staat ook symbool voor de Hoop. Voor God de Schepper mag ieder schepsel zijn wie hij of zij is. Wie, ik?



Rom. 8 : 38-39 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Gebedspunten: Bidt u mee?

- Voor de kinderen en jongeren; nog even vakantie en dan straks weer naar school of aan de studie, dat het een goed jaar mag worden zonder de zorgen van het afgelopen schooljaar.
- Voor mensen van alle leeftijden die worstelen met hun seksuele gerichtheid, het gevoel hebben niet te mogen zijn wie ze zijn.
- Dankbaar zijn we voor de harde werkers in de gemeentes, deze keer in het bijzonder voor de makers en drukkers en verspreiders van de kerkbladen.

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof

Kidspagina



De schat aan het einde van de regenboog...

Er wordt wel gezegd dat er aan het einde van de regenboog een schat begraven ligt.

En misschien is dat wel zo! Want de regenboog is het symbool van God belofte van trouw aan mensen. Hij zal ons nooit in de steek laten. En wij zijn allemaal parels in Zijn hand.

Breng jij de kinderen naar het einde van de regenboog?

