



INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
BIJ DIT NUMMER	3
KERKDIENTEN PG DE TJONGERVALLEI	4
KERKDIENTEN BUURGEMEENTE JSH	5
BIJ DE DIENSTEN	6
VACATURES	7
Vacature beamerteam	7
Vacature hulpkoster	7
Vacatures kerkenraad	7
MEDITATIE	8
VAN DE KERKENRAAD	9
GROET UIT JUBBEGA	10
VAN DE KERKRENTMEESTERS	12
Verbouwing fase 2	12
Even voorstellen... onze nieuwe koster Aaltje	12
Afscheid van Rommie als koster	13
VAN DE DIACONIE	14
Verantwoording collecten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.	
Komende collecten	14
Gaan en komen	16
Zending over Grenzen	17
KERK EN MUZIEK	20
VAN TAAGROEP VIEREN	21
EEN VERHAAL IN EEN VERHAAL	22
Een brandend hart! Lucas 24:13-35	22
MEER NIEUWS UIT ONZE GEMEENTEFOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.	
Bloemengroet	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Jarigen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Jubilea	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Overleden	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Herinneringen en gezelligheid tijdens bijeenkomst Naftali	24
Terugblik: Kofje oerke mei stampot	25
Foto impressie afscheid predikant PG De Tjongervallei	27
Van de KinderKring	27
Mistige boel	28
Inspiratie voor de regio - Vorming en Toerusting	29
CONTACTADRESSEN	32
COLOFON	33
KLEURPLAAT EN GEDICHT	34



Dit kerkblad wordt twee weken na verschijnen van deze papieren versie als geanonimiseerde versie gepubliceerd op onze website www.pgderegenboog.nl. Ieder die met naam en achternaam in dit kerkblad genoemd staat heeft zonder nadere aankondiging tot twee weken na verschijnen van ieder papieren kerkbladnummer de gelegenheid om bezwaar tegen de vermelding van zijn/haar naam in de publicatie op de website te melden via de kerkbladmailbox (kerkblad@pgderegenboog.nl) en wordt daarna zonder tegenbericht geacht daartegen geen bezwaar te hebben.

De redactie



BIJ DIT NUMMER

Pasen - Het is volbracht

Gods weg is Hij gegaan
tot het einde.

Zijn lichaam wil niet meer,
Zijn geest is verslagen.



Alles doet pijn.

Naalden van de kroon doorboren Zijn hoofd,
ze tarten Zijn denken,
niet om uit te houden.

De zonden van de wereld
raken Zijn ziel.



Hij heeft gezegd en weerlegd,
geheeld en gestreeld,

gevraagd en geklaagd,
gedacht en verwacht,

gegeven en vergeven,
gehoord en verwoord,

gebeefd en geleefd.

Gods weg is Hij gegaan tot het einde.

Alles gedaan,
alles gezegd,
alles verstaan,
alles geslecht,

Alles gegeven,
alles gevraagd,
alles vergeven,
alles geklaagd.

Alles gehoord,
alles verwacht,
alles verwoord,
alles volbracht.

Hij heeft me gezocht
Hij heeft me gevonden
Hij heeft me gedragen
Hij heeft me thuisgebracht.

Alles is in Hem tot voltooiing gekomen.

Niets meer te zeggen.

Ja, nog één roep,

nog één kreet wacht om
de aarde te veroveren,

Die ene roep waarin Hij
leven en dood,

dood en leven
ontvouwt;

waarin Hij zich uit handen geeft
om te zijn zoals Hij is bedoeld:



liefde!

Uit de veertigdagenkalender van 2013

Gezegende paasdagen!

Namens de redactie,
Margreet de Boer



KERKDIENSTEN PG DE TJONGERVALLEI



Protestantse Gemeente
De Tjongervallei

Onderstaand rooster is onder voorbehoud;
voor actuele informatie kijkt u op de nieuwsbrieven.

Donderdag Katlijk Witte donderdag Heilig Avondmaal	28-mrt 19.30 uur	Ds. D. Hasper Koster: F. Sterkenburgh	Organist: Collecte:	Henk v.d. Bij 1. St. Sociaal en Vitaal 2. Kerk	
Vrijdag NH Goede vrijdag	29-mrt 19.30 uur	Ds. D. Hasper Koster: Johan Hofman	Organist: Collecte:	Geartsje Nolles geen	
Zaterdag NH Paaswake	30-mrt 20.30 uur	Ds. D. Hasper Koster: Ane Visser	Organist: Collecte:	Geartsje Nolles geen	
Zondag OH Pasen	31-mrt 10.00 uur	Ds. D. Hasper Koster: Jappie de Groot	Begeleiding: Collecte:	Vrije Fries 1. St. Ambulancewens 2. Kerk	
Zondag OH 	7-apr 9.30 uur	Ds. D. Hasper Koster: Johan Hofman m.m.v. United in Christ	Organist: Collecte:	Jelger Goudberg 1. Diaconaal quotum 2. Kerk 3. Kerk in Actie, zending Rwanda	
Zondag OH	14-apr 9.30 uur	Ds. D. Hasper Koster: Ane Visser	Organist: Collecte:	Anton v.d. Meulen 1. Hospice; Julia Jan Wouters St. 2. Kerk	
Zondag OH	21-apr 9.30 uur	Ds. D. Hasper Koster: Jappie de Groot	Organist: Collecte:	Henk v.d. Bij 1. Leprastichting 2. Kerk	
Zondag OH 	28-apr 9.30 uur	Ds. D. Hasper Koster: Johan Hofman mmv Tjeerd de Vries + band uit Mildam	Organist: Collecte:	Henk v.d. Bij 1. Alg. diaconale doeleinden 2. Kerk	
Zondag OH	5-mei 9.30 uur	Ds. D. Hasper Koster: Ane Visser	Organist: Collecte:	Jelger Goudberg 1. Kleurrijk Fryslân 2. Kerk	
Donderdag OH Hemelvaart	9-mei 9.30 uur	Da. Zuidema Koster: Jappie de Groot	Organist: Collecte:	Geartsje Nolles 1. St. Kinderen vd voedselbank 2. Kerk	
Zondag Katlijk	12-mei 9.30 uur	Ds. D. Hasper	Organist: Collecte:	Anton v.d. Meulen 1. St. babyspullen 2. Kerk	



Iedere zondag is er na de dienst koffiedrinken
om elkaar te ontmoeten en na te praten.



KERKDIENTEN BUURGEMEENTE JSH

Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag



Donderdag 28 maart Jubbega	19.30 uur	Witte Donderdag Heilig Avondmaal	Ds. P.W. Hulshof
Vrijdag 29 maart Jubbega	19.30 uur	Goede Vrijdag	Ds. P.W. Hulshof
Zaterdag 30 maart Jubbega	20.30 uur	Stille Zaterdag	Ds. P.W. Hulshof
Zondag 31 maart Jubbega	9.30 uur	1 ^e Paasdag Paasdienst	Reina vd Wielen
Zondag 7 april Jubbega	9.30 uur	Dienst in Jubbega	Ds. P.W. Hulshof
Zondag 14 april Jubbega	9.30 uur	Dienst in Jubbega	Ds. W. Smit
Zondag 21 april Jubbega	9.30 uur	Dienst in Jubbega	Ds. Ron Lafeber
Zondag 28 april Jubbega	9.30 uur	Dienst in Jubbega	Ds. M.J. Kooistra
Zondag 5 mei Jubbega	9.30 uur	Dienst in Jubbega	Ds. W. Andel
Donderdag 9 mei Oudehorne	9.30 uur	Hemelvaartsdag Gezamenlijke dienst	Ds. D. Hasper
Zondag 12 mei	9.30 uur	Dienst in Jubbega	Nog niet bekend
Zondag 19 mei Jubbega	9.30 uur	1 ^e Pinksterdag Pinksterdienst	Ds. P.W. Hulshof



In de kracht van de opstanding

Heer Jezus,
Wij hebben haast geen hoop meer.
Onze inspanningen slaan nergens op.
Houd in onze harten het beeld levend

van uw opstanding,

het enige waaraan wij moed ontleen en kracht.

Geef ons de moed om telkens weer
de uitdagingen van de dag aan te pakken
en te blijven vechten
tegen de hardheid van mensen
en tegen de uitbuiting en de verdrukking
die ons ten onrechte worden aangedaan.



We durven u zo te bidden
omdat u ons hebt beloofd met ons te zijn
tot het einde der dagen.
Amen.

God is
with us

(gebed van een vrouw uit de achterbuurt van Manila), ingestuurd door Syarda van der Zee



BIJ DE DIENSTEN

28 maart, Witte Donderdag, in Katlijk.



Vlak voordat Jezus en zijn vrienden het Pesachmaal gaan vieren is daar ineens een vrouw die een jaarsalaris aan kostbare olie over Jezus uitgiet. Waarom doet ze dat? (Marcus 14).

Wij vieren net als Jezus de Maaltijd, om het nooit meer te vergeten.

29 en 30 maart, Goede Vrijdag en de Paaswake vieren we in Nieuwehorne.

Op **Goede Vrijdag** horen we de laatste woorden die Jezus heeft gesproken. Zeven kruiswoorden, verdeeld over verschillende Evangelieën. Wat wil Jezus ons vertellen zo vlak voordat Hij sterft? We verlaten op vrijdag de kerk in stilte om die op zaterdag in stilte weer binnen te gaan..

Op **zaterdag** zitten we bij elkaar en delen de verhalen vanaf het begin... en dan gaat het Licht weer schijnen! De Paaskaarsen van alle drie kerken worden aangestoken en iedereen die dat wil kan iets van dat eerst licht van Pasen mee naar huis nemen.

31 maart, Pasen vieren we in Oudehorne.

Thema: Overwinning! Pasen is het feest van de overwinning! Hoezo overwinning? De vrouwen zien een leeg graf en een boodschapper die hen vertelt dat Jezus niet meer gestorven is... Het brengt hen vooral héél erg in verwarring (Marcus 16). Jezus heeft de dood overwonnen. Maar wat betekent dat voor ons?



Het Paasontbijt zal ook dit jaar **vóór** de dienst worden georganiseerd, nu door het pastorale team. Het zal het een beetje eenvoudiger zijn dan anders; paasbrood en een paaseitje met koffie/thee. Iedereen is van harte welkom vanaf **9.15 uur**, om 10.00 uur begint de dienst.

LET OP: de wisseling naar de zomertijd valt precies in het Paasweekend. De nacht is daardoor een uur korter, daarom hebben we het ontbijt niet te vroeg georganiseerd. Iedereen is van harte welkom!!!

Na de dienst zal De Vrije Fries nog een koffieconcert geven.

7 april, Hoopvol leven! Op de achtste dag van Pasen komt 'United in Christ' uit Noordwolde zingen in onze dienst. Pasen ligt achter ons, maar daarmee sluiten we niet iets af, het is juist het begin van een heel nieuw leven. Een hoopvol leven!

28 april, Koningskinderen

Een bijzondere dienst met een enthousiaste band onder leiding van Tjeerd de Vries uit Mildam. Een naam heeft deze band (nog) niet, maar wel volop ervaring met het spelen van Opwekkingsmuziek, en de bandleden hebben zin in een nieuwe uitdaging. Voor het eerst in onze gemeente, maar we hopen zeker niet voor het laatst. En op deze dag ná Koningsdag vieren we dat wij allemaal kinderen zijn van de grootste Koning!

JEZUS' LAATSTE 7 UITSPRAKEN OP HET KRUIS



1. VADER, VERGEEF HET MIJ, WANT ZIJ WETEN NIET WAT ZIJ DOEN. LUKAS 23:34

2. VOORWAAR, IK ZEG U: HEDEN ZULT GIJ MET MIJ IN HET PARADIJS ZIJN. LUKAS 23:43

3. ..ZIE, UW ZOON.. ZIE, UW MOEDER. JOHANNES 19:26-27

4. MIJN GOD, MIJN GOD, WAAROM HEBT GIJ MIJ VERLATEN? MATTHEÛS 27:46

5. IK HEB DORST. JOHANNES 19:28

6. VADER, IN UW HANDEN BEVEEL IK MIJN GEEST. LUKAS 23:46

7. HET IS VOLBRACHT! JOHANNES 19:30



VACATURES

Vacature beamerteam

Er is op basis van de vorige oproep 1 persoon die zich gemeld heeft om het Beamerteam te gaan helpen. Daar is het team heel blij mee, maar de onderbezetting is daarmee nog niet opgelost. De zoektocht gaat dus verder naar enkele (2 tot 3) gemeenteleden (M/V) die het leuk vinden om op vrijwillige basis bij toerbeurt te helpen bij het maken van een PowerPointpresentatie voor de kerkdienst (de gegevens daarvoor worden aangeleverd). Per keer komt dat neer op ongeveer 2 uren tijd die daarvoor nodig is, ongeveer 7 tot 8 keer per jaar. Enige basiskennis van de computer is wel noodzakelijk. Uiteraard is er hulp bij het aanleren van de benodigde basisvaardigheden met PowerPoint. Voor aanmelden en/of verdere informatie kunt u terecht bij Janette Porte, tel. 06-30680113.



Vacature hulpkosters

Het team hulpkosters raakt onderbezet. We zijn daarom op zoek naar hulpkosters (3 tot 5 M/V) die zich vrijwillig willen inzetten om bij toerbeurt (gemiddeld eens per 2 maanden) de zondagse eredienst in goede banen te leiden (regiehouder).

Op de oproep in de vorige **vier** kerkbladen zijn helaas nog geen reacties gekomen.

Aanmelden en/of verdere informatie bij Aaltje Klijnstra, tel. 06-28756040



Vacatures kerkenraad

- 2 kerkrentmeesters
- 2 diakenen (na Pinksteren 3)
- 1 voorzitter van de kerkenraad (ouderling of diaken met een bijzondere opdracht)

De protestantse gemeente De Tjongervallei doet een dringend beroep op al haar leden om al deze vacatures te kunnen invullen.

Kent u iemand die misschien wel geknipt is voor één van deze ambten, stuur uw suggestie dan naar de scriba: raterhaar@gmail.com of; Scriba PG De Tjongervallei
Stelle 21,
8414PA Nieuwehorne

U mag ook uzelf voordragen.

'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan,
ik probeer het gewoon'.... Yes, I can



MEDITATIE

Ik ga vissen

Johannes 21: 3

Vissen.

Dat heb ik veel gedaan. Met veel plezier.

Nu is er regelmatig een stemmetje in mij dat zegt: *Joh, pak dat weer op. Ga vissen!*

En ik heb het gevoel, dat dat ook zeker weer gaat gebeuren.

Ik ga vissen.

Dat zegt Petrus in Johannes 21.

En dat zegt hij niet alleen, maar dat doet hij ook.

De anderen vinden dat een goed idee en gaan met hem mee.

Ze stappen in de boot om hun oude leventje weer op te pakken.

Want dat konden ze. Daar waren ze goed in.

Vissen.



Alleen die nacht vingen zij niets.

Wat een teleurstelling.

En ze waren al zo teleurgesteld. Zij hadden gedaan, wat de engelen tegen de vrouwen hadden gezegd. Ze waren naar Galilea gegaan. En Jezus zou met hen meegaan en daar aan hen verschijnen.

Maar wie er ook verscheen, Jezus niet.

Ik ga vissen, zegt Petrus uiteindelijk.

Je hoort de ergernis en de frustratie. Hij is het wachten zat.

Misschien zit daar ook wel iets van twijfel in.

Is het wel waar, dat Jezus leeft? Hebben zij dat misschien gedroomd?

En door al dat geploeter heen klinkt opeens die stem over het water: Hebben jullie iets te eten. Door alle drukte heen verschijnt Jezus, die zegt, dat ze het net aan de rechterkant van het schip moeten uitgooien.

Als Petrus en de anderen dat doen, dan zit er wel vissen in.

Het net is zelfs zo zwaar, dat ze het niet omhoog kunnen trekken.

Ik vind dat zo bemoedigend.

Pasen is het feest van de hoop.

En dat is niet alleen iets voor later. Voor de toekomst.

Pasen laat ons weten, dat de levende Heer ook in ons gewone dagelijkse leven aanwezig is.

Hij is erbij als de Heer, die ons draagt en voor ons zorgt.

Later zal de opgestane Heer het zo zeggen:

***En houd dit voor ogen, Ik ben met jullie,
alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld.***

Kijk, dat geeft moed. Dat geeft hoop. Voor nu en voor de toekomst!

ds. Piet Hulshof

U geeft een toekomst vol van hoop,
dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

Faith • Hope • Love



VAN DE KERKENRAAD

Woord van welkom

Op 13 maart jl. heeft de kerkenraad weer vergaderd. We hebben besproken dat een woord van welkom aan de ingang van de kerk zeer op prijs gesteld wordt. Afgesproken wordt dat de 2e ouderling van dienst de koster hierbij ondersteunt, zodat deze andere koster-taken niet hoeft uit te stellen wanneer mensen binnenlopen.

Nieuwe sloten/sleutelcode

Er zitten nieuwe sloten op de deuren van de kerk en de Vallei. Bij het smokersbankje, hangt een sleutelkastje waarin de sleutel zit, die er met een code uitgehaald kan worden. Deze code is in beheer bij de kerkrentmeesters en onze nieuwe koster Aaltje Klijnstra.

Dienstenrooster 2025

Ds. Hasper is bezig geweest met een eerste concept voor het Dienstenrooster voor 2025. Zij worstelt met de verdeling van de diensten over de drie kerken. Zoveel mensen, zoveel wensen. De kerkenraad geeft een leidraad: -

- vaste verdeling, maar niet elke week ergens anders;
- niet-zondagse diensten NIET in OH;
- 's winters in OH i.v.m. de stookkosten;
- projecten voor de kinderen in OH, i.v.m. materiaal en ruimte;
- serie diensten in één kerk, bijv. Pasen met de Stille Week;
- voor al het bovenstaande, blijft een uitzondering mogelijk.

Jongerenwerker

In Oosthoekverband gaan we opzoek naar een Jongerenwerker. Samen met Jubbega 0.5 fte. Ane Visser gaat samen met ds. Hasper jeugd uit onze gemeente benaderen om hen bij dit proces te betrekken.

BHV cursus

In de vorige vergadering hebben we afgesproken een BHV cursus te gaan organiseren. Geke de Jong heeft daarvoor een bedrijf gevonden die dit op onze locatie kan verzorgen voor minimaal 10 personen (€80,- pp). Van de aanwezige raadsleden willen deelnemen: Dingena, Thea, Jelle, Yvonne, Hermien, Geke, Aaltje (niet aanwezig op de vergadering), Pieter, Reinoud. Geke zal geïnteresseerden onder de andere vaste vrijwilligers inventariseren. Denk daarbij aan (hulp)kosters, lectoren en organisten.

Fusienieuws

Voor ons proces tot samengaan met Katlijk en Mildam is het wachten op een voorlopig akkoord van het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering. Zij hebben daarvoor nog 2 jaarrekeningen nodig van de beide gemeenten (2x kerkrentmeesters, 2x diaconie). Deze jaarrekeningen liggen bij de KKA. De KKA weet dat we graag zouden willen dat dit met enige haast wordt behandeld en belooft voor 1 april 2024 antwoord te hebben. Dan kunnen de goedgekeurde jaarrekeningen naar het BMCV en kunnen we de volgende fase in.

Gemeenteavond

De volgende moderamen vergadering is op 24 april gevolgd door de kerkenraadsvergadering op 1 mei a.s.. **Woensdag 12 juni a.s. staat er een gemeenteavond gepland**, zet het vast in uw/jullie agenda.

Vacatures

Het aantal vacatures (5), zoals vermeld in het vorige kerkblad, is (helaas)ongewijzigd. Zie blz. 7 van dit kerkblad.

Namens de kerkenraad, Reinoud ter Haar, scriba

Paasnummer



2024 nr. 3



GROET UIT JUBBEGA

Ga mee! Groothuisbezoeken 2024



De groot huisbezoeken zijn weer voorbij, zes bijzondere bijeenkomsten die steeds weer héél anders waren. Hartelijk dank aan de gastgezinnen die ons telkens weer een warm welkom hadden bereid. Nieuwe gezichten zijn wat meer vertrouwd geworden en er zijn mooie gesprekken gevoerd. Tot volgend jaar!

Het pastorale team

Jeugdwerker

Nu ds. Piet Hulshof aan het werk is gegaan in Donkerbroek is er binnen de Tjongervalleigemeente en in Jubbega geld beschikbaar gekomen voor een jeugdwerker. Inmiddels zijn de beide dominees met Sjoerd Jongsma en Ane Visser aangewezen om de voorbereidingen daarvoor te treffen. We gaan contact zoeken met de jongeren zelf om te horen waar bij hen de vragen liggen en houden u op de hoogte als er meer nieuws is.

Dingena Hasper

Pastoralia

We werden opgeschrikt door het overlijden van **Jaap van der Bijl**. Hij overleed vrijdag 1 maart jl. in de leeftijd van 55 jaar. In overleg met de familie zal het in memoriam van Jaap in het volgende kerkblad geplaatst worden. We bidden Bianka, Antine, Wemke, Andries en de families van Jaap en Bianka heel veel kracht en sterkte toe.

Op 29 april jl. namen we in de kerk van Oudehorne afscheid van **Obbe van der Bijl**. Hij werd geboren op 21 januari 1962 en overleed heel plotseling op 22 maart jl., net thuis met zijn vrachtwagen uit Barcelona. De schok is groot, we wensen zijn familie en vrienden heel veel kracht en sterkte om dit verlies, het tweede in de familie in heel korte tijd, te verwerken. We staan om jullie heen...

Beiden in liefdevolle herinnering



Omtinken

Tineke Mevius uit Mildam, is gelukkig alweer een heel stuk opgeknapt, ze is alweer een tijd thuis en pakt langzaam haar dagelijkse dingen weer op. Dankbaar zijn we dat het weer zo goed gaat, we bidden dat je weer helemaal de oude wordt! Sterkte en geduld gewenst... Maar liefst drie mensen in onze gemeente hebben in de afgelopen tijd een knie-operatie ondergaan; **Anneke van der Tempel** op 2 februari, **Ate Westra** op 11 maart en **Ineke Koehoorn** op 14 maart jl. De ingrepen zijn in alle gevallen heel goed gegaan, maar het herstel erna duurt lang. We wensen jullie allen veel moed en doorzettingsvermogen, we bidden met jullie dat de operaties de gewenste resultaten mogen geven!

Ids Klompmaker is tijdelijk opgenomen in Drachten, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten. Hij heeft een tijdje wat extra ondersteuning nodig. We hopen dat hij zich daar goed zal voelen en tot rust mag komen. Misschien kunnen we hem met kaarten laten weten dat we aan hem denken!

Van uw predikant

In de afgelopen tijd heb ik weer wat meer mensen kunnen opzoeken, daar ben ik erg blij om! Ik vind het heel fijn dat steeds vaker diegenen onder u die bezoek willen hebben (of weten van iemand voor wie dat geldt) mij dat rechtstreeks laten weten. Dat helpt mij enorm! U bent samen ook voor mij de ogen en oren van de gemeente.

Dus niet wachten: wilt u bezoek van uw predikant? Kent u iemand die bezoek zou willen? Laat het mij weten. Bellen of appen kan beide. Mail kan ook: domineedingena@gmail.com.



Uit het Glazen Huis

Dit is de mooiste tijd van het jaar, de zon schijnt en de natuur wordt overal om ons heen weer wakker. Afgelopen zaterdag hebben we met de oudste twee kleinkinderen een mooie natuurwandeling gemaakt met de Vogelwacht van O&N, een speciale kinderwandeling, heel mooi. Zoveel leven is te vinden als je net iets beter kijkt. De weken in Tasmanië zijn prachtig geweest. Heerlijk weer en volop genieten van de kinderen en kleinkinderen. Helena is een prachtig meisje, haar grote zus Aelanora is een ondeugende peuter geworden en de oudste, Abel, is voor het eerst naar school gegaan, de dag voor ik weer naar Nederland vertrok. Heel bijzonder om daarbij te mogen zijn. Dankbaar gaan we richting Pasen, het feest van de overwinning van onze Heer. Iemand zei me: geniet van de kleine dingen, want je zult ontdekken dat dát de grote dingen zijn. Wij wensen u heel veel van zulke mooie kleine, grote genietmomenten! Een hartelijke groet van ons beiden,



Dingena Hasper

Tige tank

Zondag 17 maart jl. stond ook in het teken van mijn afscheid. Uit mijzelf zou ik daar niet al teveel aandacht aan hebben gegeven. Ik ga immers niet helemaal en ik blijf voorgaan in de (gezamenlijke) diensten. Maar jullie dachten daar anders over en hebben er iets heel bijzonders van gemaakt. Ja, dat hebben jullie heel mooi gedaan en dat was allemaal goed geregeld. Dat ging natuurlijk achter mijn rug om en ik moet jullie mijn complimenten geven, dat jullie dat zo stil hebben weten te houden. Ik heb er niets van gemerkt. Ik kreeg wel de vraag, wanneer de beamerpresentatie klaar was. Nu begrijp waarom dat gevraagd werd. We hebben de dienst als heel warm en intens ervaren. Tige tank voor jullie inzet, jullie woorden, jullie cadeaus en jullie dankbaarheid. We hebben het als heel goed ervaren. We hebben 17 maart God gedankt voor de jaren, dat we samen optrokken en lief en leed met elkaar hebben gedeeld. Daarin ging God met ons mee, als de "Ik ben die Ik ben" en als de God, die nooit loslaat wat zijn hand begon. En ik geef jullie nu graag de zegen mee, die ik vaak aan het einde van de dienst uitspreek:

De HEER zegent ons en Hij beschermt ons.

De HEER laat zijn aanschijn over ons lichten en Hij is ons genadig.

De HEER verheft zijn aangezicht over ons en Hij geeft ons zijn vrede, zijn sjaloom.

Nu wij uiteengaan (1^o couplet aangepast)

tekst: Sytze de Vries

muziek: Christiaan Winter



1. Nu wij uit- een - gaan vra-gen wij God: Ga met uw



1. Nu wij uit- een - gaan vra - gen wij God: Ga met uw licht voor Piet



licht voor Piet uit! Nu wij uit - een - gaan: Ga met God!



uit! Nu wij uit - een - gaan: wen - sen wij Piet:



Va - ya con Dios en à Dieu! Ga met God!



Ga met God! va_ya con Dios en à Dieu!

Oant sjen!
Piet en
Margreet
Hulshof

**Zie de foto
impressie
van de
afscheids-
dienst
op blz. 27**



VAN DE KERKRENTMEESTERS

Verbouwing fase 2

Nu de verbouwing van de Kerkzaal en de Mildamzaal is voltooid is het tijd voor fase 2! De Vallei is over zijn houdbaarheidsdatum heen en er zal spoedig een definitief besluit moeten worden genomen over hoe we de 2^e fase invullen. Daarom is het college van kerkrentmeesters dringend op zoek naar 3 of 4 vrijwilligers die met de kerkrentmeesters de voorgenomen plannen van de Vallei invoegen in de huidige situatie.

Laten we samen de schouders eronder zetten en laat uw/jouw talenten tot bloei komen zodat we met elkaar trots kunnen zijn op het eindresultaat.

Gezocht 3 of 4 vrijwilligers voor bouwfase 2 de Vallei !!!

Voor meer info en opgave kunt u bellen: Tel: 06-30829852

Of mailen naar: anemarina.29@outlook.com

Groet namens College van Kerkrentmeesters,
Ane Visser

Even voorstellen... onze nieuwe koster Aaltje



Voor degene die nog niet weet wie onze nieuwe koster is, haar naam is **Aaltje Klijstra** en ze woont sinds 2021 aan de Sterrekamp 39 in Nieuwehorne.

Daarvóór woonde ze in Bontebok aan de vaart. Daar is ze ook geboren, destijds heette het nog Nieuwehorne.

In haar vrije tijd volgt Aaltje graag workshops in bloemschikken e.d. Ze houdt van gezelligheid, dus hier hopen wij ook met zijn allen aan mee te werken 😊.

Aaltje heeft jaren gewerkt in ziekenhuis De Tjongerschans op de financiële afdeling, dit komt ook goed van pas in haar nieuwe baan als koster. Aaltje is zeer enthousiast en voelt zich in onze gemeente al aardig thuis. Misschien hebt u/jij al persoonlijk kennis met haar gemaakt en zo niet, dan kunt u haar altijd even aanschieten.

We wensen Aaltje dan ook veel succes en werkplezier!

Waarvoor kunt u bij de koster terecht?

- Reserveringen kerkzaal en/of ruimtes bijgebouwen in Oude- en Nieuwehorne.
- Problemen met de toegang tot de kerk.
- Rooster van de hulpkoster.
- Klaarzetten + voorbereidingen grote vergaderingen zoals bijv. de Gemeenteavond e.d.
- Het regelen/aanwezig zijn als koster tijdens bijv. huwelijken en uitvaartdiensten.

(Aan)vragen bij voorkeur via de mail: koster@pgderegenboog.nl

De normale zondagse erediensten worden door de hulpkoster gedaan en voor de wekelijkse koffie/thee na de dienst zorgen de ingeplande dames. Bij doordeweekse vergaderingen wordt de koffie/thee altijd geregeld door de desbetreffende commissie/gebruiker.

Maar mocht u toch nog twifelen of vragen hebben dan kunt u altijd even contact opnemen met Aaltje, haar contactgegevens staan wel vermeld in het kerkblad.



Afscheid van Rommie als koster



Op zondag 10 maart jl. werd Rommie Haarsma tijdens de dienst nog eens extra in het zonnetje gezet ter gelegenheid van haar afscheid als ONZE koster.

Warme woorden waren er voor haar van dominee Dingena voor al het werk wat zij in de afgelopen ruim 25 jaren heeft verzet en voor de plezierige manier waarop zij dat heeft gedaan. Rommie ontving een tegoedbon van de fietsenzaak, een prachtige bos bloemen en een leuke zelfgemaakte attentie van de KinderKring.



Rommie's bedankwoordje, hier weergegeven in Friese vogelvlucht, begon met de volgende 'lijfspreuk':

Foar de kofje net eamelje.

'Mar gau in bakje kofje sette as der ien komt (en dat wie witte faak!).



Efkes rekkenje:

60 kg kofje yn't jier is 60.000 gram
40 gram foar in liter

Dat wurd 1500 liter kofje x 8 kopkes =
12.000 kopkes per jier x 25 jier is **300.000 yn totaal**
en dan noch al de kopkes thee....

Mei in hiel soad moaie, gesellige petearen om saken te regeljen as ôf te praten. Altiten haw ik mei leafde, nocht en Gods Seine myn taak dien, troch help fan alle kofje setters troch de wike en op snein en troch de help fan de helpkosteren. Troch de gearwurking mei de tsjerkerintmasters, foargongers en it grutte ferskaat oan frijwilligers. Foar dit alles wol ik jimme tige betanke', aldus Rommie.

Na het symbolische moment van overhandigen van de sleutel aan de nieuwe koster Aaltje was er gelegenheid voor de aanwezigen om beide dames de hand te schudden en te bedanken c.q. welkom te

heten. Na de dienst was er koffie met gebak. Tijdens dat gezellige samenzijn in de Mildamzaal mocht Rommie een prachtige grote ingelijste pentekening onthullen van de doorsnede van de voorkant van de kerk, met preekstoel, toen ook met twee deuren, kerkenraadsbanken aan beide zijden en ramen bovenin. Dit is aan de buitenkant nog te zien. In de verbouwing van rond 1960 is het dichtgemaakt.



De pentekening heeft al een mooie plek gekregen aan de muur in de Mildamzaal. Daarmee is, als verrassing voor Rommie, uitvoering gegeven aan haar idee hiervoor.



VAN DE DIACONIE

04 febr	De Kledingbus	€ 143,60	04 febr	Kerk	€ 81,45
11 febr	Diaconie	111,65	11 febr	Kerk	78,90
18 febr	Open Doors	137,95	18 febr	Kerk	79,90
25 febr	Zending over grenzen	331,20	25 febr	Kerk	87,45
03 mrt	Diaconaal quotum	98,85	03 mrt	Kerk	85,00
03 mrt	3 ^{de} collecte Libanon	100,70	10 mrt	Kerk	91,72
10 mrt	Aanloophuis	137,42			

Ko
me
nd
e
coll
ect
en

28

maart - Witte donderdag - viering van het Heilig Avondmaal voor stichting Sociaal en Vitaal, zelfoogsttuin in Nieuwehorne

Gezond eten is belangrijk om je goed te voelen en ziektes te voorkomen. Toch is het voor veel mensen in Nederland niet makkelijk om de gezonde voedingskeuzes te maken. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voor hen is het niet altijd mogelijk om voor gezond, lokaal en vers eten te kiezen. Stichting Sociaal en Vitaal brengt daar verandering in door gezond, lokaal en vers voedsel beschikbaar te stellen aan kwetsbare gezinnen in de provincie Fryslân. De Stichting doet dit in samenwerking met organisaties, overheid en onderwijs.

Met de zelfoogsttuin dragen we bij aan sociale verbindingen, voedsel educatie voor het hele gezin, duurzaam en sociaal voedselsysteem, vitaliteit en gezondheid, biodiversiteit en natuur. Samen kunnen we het verschil maken voor de meest kwetsbare groep binnen de provincie Fryslân.

29 maart - Goede vrijdag - geen collecte

30 maart - Paaswake - geen collecte

31 maart - Paaszondag - collecte tijdens de dienst is voor Stichting Ambulance Wens

Afgelopen maandag 19 februari kwam Stichting Ambulance Wens op lavendel rood om mw Hennie van Dijk op te halen voor een bezoek aan haar geboorteplaats Sleat. Ze ging ernaartoe omdat ze had aan gegeven heimwee te hebben naar haar stadsje. Roelie had een aanvraag ingediend bij de stichting, ook in overleg met familie en met Hennie zelf. En deze werd ingewilligd. Hennie was erg onder de indruk van alles zoals de reis in de ambulance maar ook de ontvangst van kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Ook nog een bezoekje gebracht bij haar vriendin, het was ontroerend om te zien. Ook nog naar de jachthaven geweest om het schip van haar ene dochter te zien waar deze op woont. Later hebben we met z'n allen in restaurant de Zevenwouden in Sleat genoten van koffie met gebak en ook drinken met een bitterbal. Hennie heeft het er nog over en glundert dan van oor tot oor. Het beertje dat ze had gekregen van de chauffeur laat ze aan iedereen zien. En vertelt dan dat ze die heeft gekregen en wijst dan ook naar de fotocollage die op haar kamer staat. Namens de familie en ons bedanken we de Stichting Ambulance Wens voor deze hele fijne bijzondere middag/ avond.

Zomaar één van de verhalen die staan op de site van Stichting Ambulance Wens, u begrijpt dat onze collecte nodig is voor dit mooie werk!



7 april - collecte tijdens de dienst is voor diaconaal quotum,

3e collecte is voor Kerk in actie, zending, Rwanda

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Maar hoe kunnen burens en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastoren in traumahulp en verzoeningswerk. Ze organiseren 'Lichtgroepen' waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven.

Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische training aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

Met je gift in de collecte steun je het programma Zending van Kerk in Actie en kan de Rwandese kerk jongeren en getraumatiseerde mensen een steun in de rug geven.

14 april - collecte tijdens de dienst is voor hospice Julia Jan Wouters stichting

Er zijn als het er écht om gaat.

Julia Jan Wouters Hospice & Thuis verzorgt de best mogelijke palliatieve zorg aan mensen in de laatste dagen, weken of maanden van hun leven. Dat kan in de vertrouwde thuissituatie met thuiszorg of in ons gastvrije, huiselijke en persoonlijke hospice in Heerenveen. Ook wanneer u complexe zorg nodig hebt.

21 april - collecte tijdens de dienst is voor de Leprastichting

De Leprastichting werkt aan een wereld zonder lepra en zonder ernstige lichamelijke en psychische klachten als gevolg van lepra. Het doel? In 2040 een wereld zonder lepra! Leprabestrijding blijkt effectief, effectief door tijdige opsporing en behandeling van leprapatiënten. Effectief door succesvolle revalidatieprogramma's om zelfredzaamheid te vergroten. Effectief door het preventief behandelen van naaste contacten van mensen met lepra zodat verdere besmetting wordt voorkomen. Effectief door voorlichting en training van bijvoorbeeld gezondheidswerkers, leprapatiënten en lokale overheden om handicaps, discriminatie en uitsluiting te voorkomen.

De komende jaren is het belangrijk om het definitieve verschil te maken: het preventief behandelen van zoveel mogelijk naaste contacten om de overdracht van de leprabacterie te stoppen. De Leprastichting werkt vanuit drie strategische programma's met elk een eigen aandachtsgebied: Geen besmetting, Geen handicaps en Geen uitsluiting.

28 april - collecte tijdens de dienst is voor algemene diaconale doeleinden

5 mei - collecte tijdens de dienst is voor Kleurrijk Fryslân



De Stichting Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân is een samenwerkingsverband van verschillende levensbeschouwelijke groepen in de provincie Fryslân en bestaat sinds 1994.

Kleurrijk Fryslân is een beweging van mens tot mens zijn aan de basis van de multiculturele samenleving. Zij doet een beroep op de positieve krachten, die uitgaan van de verschillende levensbeschouwelijke stromingen in Fryslân.

Vanuit Kleurrijk Fryslân werken deze verschillende levensbeschouwelijke stromingen samen aan een provincie die leefbaar is voor iedereen en waarin ook plaats is voor iedereen, ongeacht huidskleur, nationaliteit, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Niet met het oog op verdeeldheid, maar om duidelijk te maken dat in verscheidenheid veel kracht tot menswording ligt verborgen en een uitnodiging is om de ander te leren kennen met respect voor elkaar.



9 mei - Hemelvaartsdag - collecte tijdens de dienst is voor Stichting kinderen van de voedselbank

Stichting kinderen van de voedselbank geeft als enige stichting in Nederland kledingpakketten uit met nieuwe kleding, nieuwe schoenen en een aantal leuke nieuwe cadeautjes. De reden waarom de stichting alleen nieuwe artikelen uitgeeft is als volgt.

Als je als kind jarenlang op hergebruikte kleding moet leven, is het kind vaak het mikpunt van pesterijen in de buurt en op school, en wordt sociaal gezien buiten gesloten. Hierdoor daalt de eigenwaarde van een kind enorm tegenover andere kinderen.

Door twee keer per jaar nieuwe kleding uit te geven, eenmaal voor de winterkleding, en eenmaal voor de zomerkleding, kan het kind ook eindelijk eens pronken met zijn/haar nieuwe kleding. Dit is voor een kind zo'n enorme boost voor de eigenwaarde, daar heeft een kind zijn/haar hele leven profijt van.

12 mei - collecte tijdens de dienst is voor Stichting Babyspullen

Een kind heeft geen invloed op waar zijn wieg staat. Stichting Babyspullen vindt dat alle kinderen recht hebben op een eerlijke start in het leven, ongeacht de financiële situatie waar ze in geboren worden. Stichting Babyspullen draagt hierin bij door (aanstaande) ouders in armoede te ontzorgen en hun kindje vanaf de geboorte tot twee jaar van basisartikelen te voorzien door het schenken van babystartpakketten.

Deze pakketten worden samengesteld uit nieuwe en gebruikte babyspullen en bevatten kleding, bed- en badtextiel en verzorgingsproducten en klein speelgoed.

Onze collecte wordt gebruikt voor het kopen van deze spullen voor de uitzet voor de baby.

19 mei - collecte tijdens de dienst is voor de voedselbank

Alle bovenstaande collecten heel hartelijk aanbevolen!

Gaan en komen

Misschien kunt u het zich nog herinneren; een dienst in het najaar van 2015.

Koos Dijkshoorn hield tijdens deze dienst een aantal borden omhoog met daarop de "vacatures" in onze gemeente. Op een bord werd ook gevraagd om een diaken. Ik had een jaar daarvoor afscheid genomen van de zondagschool/kindernevendienst en zag het als een nieuwe uitdaging. Het was een spontane actie, ik stond op en zei dat ik dit wel wilde gaan doen. Zo werd ik diaken. Ik heb er nooit spijt van gehad! Ik zie het als een uitdaging om collectiedoelen te zoeken en te beschrijven in het kerkblad, zodat u weet waar de collecteopbrengsten aan besteed worden.

Acties voor de voedselbank: een auto vol met levensmiddelen erheen brengen, zorgen voor rugzakjes voor kinderen met spullen voor de zomervakantie, taarten bakken en verkopen na een dienst, sobere maaltijden organiseren, zomaar een greep uit wat de diaconie georganiseerd heeft de afgelopen jaren. Maar ook het organiseren van het Heilig Avonmaal, Fair trade wijn introduceren tijdens het Avonmaal, ook dingen die de diaconie op zich neemt.

En nu zijn we ruim 8 jaar later en ga ik afscheid nemen van de diaconie tijdens de Pinksterdienst. Deel uitmaken van de diaconie is mooi, opbouwend voor jezelf, opbouwend voor de gemeente van Christus, uitdagend, soms tijdrovend, gezellig en het geeft veel voldoening.



to come



to go

U snapt dat er weer nieuwe mensen moeten opstaan die dit stokje gaan overnemen, bent u dit misschien?

Met een hartelijke groet, Gea Klein



Zending over Grenzen (Zendingsdienst 25-2-2024)

Hebt u ook zo genoten van de zendingsdienst een aantal weken geleden? Oh, u hebt het gemist? Gelukkig kunt u de dienst, inclusief het toneelstuk, nog een aantal weken bekijken op onze website of via ons YouTube-kanaal.



In deze dienst stond Stichting Zending over Grenzen centraal, een stichting waarmee onze broeders en zusters uit Katlijk, Mildam en omstreken al heel lang een verbintenis hebben.

Het is bij deze stichting waar voorheen de diaconie van K/M en nu wij als diakenen van PG De Tjongervallei een viertal gezinnen sponsoren.

Hiervoor maken wij élke maand € 27,50 per gezin over om hen te helpen aan een betere toekomst. Een simpel rekensommetje leert dan dat er per maand $4 \times € 27,50 = € 110,00$ en dus jaarlijks € 1.310,00 vanuit de financiële middelen van ons College moet worden afgedragen.

Om dit te kunnen blijven doen hebben wij u als gemeenteleden hard nodig. Wij zijn als Diaconie volledig afhankelijk van de bijdragen die u doet via de collecten in de dienst en eventuele giften. Ik ben er van overtuigd dat u, net als wij, de gezinnen niet in de kou willen laten staan en blijven steunen.

U kunt uw bijdrage overmaken op onderstaand rekeningnummer:

NL19 RABO 0331 6025 55 A.R.K. kinderen

Namens de gezinnen alvast heel hartelijk bedankt!



Met een vriendelijke groet,
Pieter Schaper
Voorzitter College van Diakenen

Paasmorgen

O Heer! Wat een morgen
toen Gij vol majesteit het graf verliet
dat Uw gemarteld lichaam had geborgen
en eng'len juichten in een overwinningslied!

O Heer! Wat een morgen
toen wachters vol ontzetting zijn gevluht
en zij het wonder achter leugentaal verborgen
en voordeel trokken uit hun vals gerucht.

O Heer! Wat een morgen
toen vrouwen stonden bij het open graf
en vol schrik hun aangezicht verborgen
totdat een engel hun Uw boodschap gaf.



O Heer! Wat een morgen
toen Gij Maria Magdalena hebt gezocht,
haar hebt verlost van twijfel en van zorgen
en zij U als de levende aanschouwen mocht!

O Heer! Wat een morgen
toen Petrus Uw vergiffenis ontving,
waar hij zich in zijn wanhoop dacht verworpen
om zijn drievoudige verloochening.

O Heer! Wat een morgen
wanneer Gij zegt: 'De dood is er niet meer!
en ik, voor eeuwig in Uw hart geborgen,
zal ingaan tot de vreugde van mijn Heer!

Nel Benschop

Paasnummer



2024 nr. 3

Het verhaal van een Levende

Hij wierp zich op de aarde neer en bad:
Abba, Vader, als het mogelijk is,
laat deze beker mij voorbij gaan.
Maar niet Mijn wil geschiede,
maar Uw wil.

Zij sleepten Hem naar Golgotha,
de schedelplaats.
Toen zij hem gekruisigd hadden,
verdeelden zij Zijn kleren
en dobbelden om Zijn omslagdoek.

Het was negen uur 's morgens
toen zij Hem kruisigden.
Samen met Hem
kruisigden zij ook twee rovers,
de één rechts, de ander links van Hem.



Voorbijgangers hoonden Hem,
de priesters en de schriftgeleerden
spotten onder elkaar:
anderen heeft Hij gered,
Zichzelf kan Hij niet redden.



Het werd middag,
duisternis viel over heel het land –
het werd drie uur in de middag.
Toen riep Hij:

Éloï, éloï, lamá sabáktaní –
dat is vertaald:
God, Mijn God,
waarom hebt Gij Mij verlaten?

Toen schreeuwde Hij onverstaanbaar
en was dood.

Op de eerste dag der week,
vroeg in de morgen, donker was het nog, kwam Maria Magdalena bij het graf.
En zij zag dat de sluitsteen van het graf
was weggerold.

Huilend boog zij zich voorover
om in het graf te kunnen zien.
Toen zag zij op de plaats waar Jezus'
lichaam had gelegen, twee vreemdelingen,
in stralend wit.

Zij zeiden: Waarom huil je zo?
Omdat ze mij mijn Heer ontstolen hebben
en ik niet weet waar ze Hem hebben
neergelegd.



Toen keerde zij zich om,
toen zag ze Jezus staan.
Maar zij wist niet dat Hij het was,
haar ogen herkenden Hem niet.

Jezus sprak tot haar:
Wat huil je, wie zoek je?

Zij dacht dat het de tuinman was en zei:
heb jij Hem weggenomen?
Zeg me dan waar je Hem hebt neergelegd.



Jezus zei tot haar: Maria...

Zij herkende Hem en zei:
Rabboeni, lieve Meester
en zij omklemde zijn voeten.

Jezus sprak: Houd Mij niet vast
want nog ben Ik niet opgegaan
naar mijn Vader.

Maar ga mijn broeders zeggen:
dit heeft Hij gezegd:
Ik zal opgaan naar mijn Vader
en naar jullie Vader,
naar mijn God en jullie God.

Toen zag ik de doden staan voor de troon,
groten en kleinen.

De zee gaf haar doden terug.
De dood en de afgrond gaven hun doden terug.

Ik zag een grote menigte die niemand tellen kan
bijeengeroepen uit alle volken en talen.
Zij stonden voor de troon van Hem die leeft
en rondom het Lam.

Zij waren gekleed in stralend wit en zij zongen,
met machtige stemmen en riepen:
gezegend onze God, de Levende, en gezegend het Lam.
Ik vroeg: die daar zingen gekleed in stralend wit,
wie zijn dat?
Iemand sprak tot mij: zij zijn het die door de hel zijn gegaan.

Toen zag ik de doden staan voor de troon,
groten en kleinen.

De zee gaf haar doden terug.
De dood en de afgrond gaven hun doden terug.



*Uit: 'Stilte zingen',
door: Huub Oosterhuis*





Jubilation – Paul Anka

Als Christus niet is opgewekt, is jullie geloof nutteloos. Dan zitten jullie nog vast in je zonden. Dan gaan ook wie in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus stellen, zijn wij meer nog dan alle andere mensen te beklagen. Want Hij moet als Koning regeren, totdat God al Zijn vijanden aan Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die wordt uitgeschakeld is de dood. God heeft immers alles aan Hem onderworpen en aan Zijn voeten gelegd. (1Korintiërs 15:17-19;25,26)

Paul Anka vierde al triomfen in de jaren vijftig met grote hits als 'Diana' en 'Lonely Boy'. Eind jaren zestig vertaalde hij een chanson van Claude Francois in het Engels en daarmee creëerde hij het lied waarmee Frank Sinatra voor altijd in de herinnering blijft: 'My Way'.

In 1972 nam hij het door hemzelf geschreven nummer 'Jubilation' op. Later in het jaar kwam er ook een versie van de Edwin Hawkins Singers. Het begint als een stevige popsong en nodigt uit tot het vieren van een nieuw begin waarin geen plek meer is voor leugens, bedrog en zonde. Zondaars let op, het leven dat je leidt, zet je alleen maar op het verkeerde spoor:

'Nothing replaces a man that embraces believing, no!'

Kom op mensen, grijp je kans, verheug je, laat een leven van zonde achter je, word deel van een gemeenschap:

***'I'm betting, I'm betting on Jesus,
I'm hoping, hoping hell freezes,
I'm hoping, hoping it just freezes,
The devil, the devil...'***



Een lange compositie voor wie het hele nummer in al zijn vrolijkheid afluistert. Het eindigt met een instrumentale uitspatting van vreugde om de woorden kracht bij te zetten:

'As for the children, God bless and God will...'

Natuurlijk, ook Gods kinderen zullen hun teleurstellingen hebben en soms delen ze in de verwarring die hoort bij het leven en morgen valt het leven toch weer tegen, maar dat laat onverlet dat we onze kaarten mogen zetten op Jezus. In de opstanding van Jezus zijn de kaarten geschud, om maar even bij dat beeld te blijven. De dood heeft niet meer het laatste woord. Met de woorden van Paul Anka: ik hoop dat de hel eindelijk bevriest, met de duivel erin.

'When hell freezes over' is een Amerikaanse uitdrukking die ongeveer hetzelfde betekent als bij ons 'Met Sint-Juttemis'. Anka speelt met die uitdrukking om van zijn hoop in Jezus te getuigen. Want als er één speeltje van de duivel is, dan moet het de dood zijn. Geen hel meer, geen duivel meer, dat is de ware aanleiding tot het feestje dat Anka met ons wil vieren!

*Uit: 'Stamelend Halleluja'
Door: Albert Ferwerda*



Jubilation - Paul Anka
Spotify



VAN TAAKGROEP VIEREN

Zoals u zich misschien nog kunt herinneren heeft Taakgroep Vieren vorig jaar een kerkdienst georganiseerd waarin er gelegenheid was om in groepjes te praten over de invulling/inhoud van de kerkdiensten. Er konden door de gemeenteleden briefjes met ideeën op een kartonnen kerk geplakt worden met punten die uit deze gesprekken naar voren kwamen.

De uitkomst is door de taakgroep gerubriceerd en dit is een terugkomend agendapunt geweest voor de vergaderingen.

Er waren veel ideeën over het uitnodigen van gospel(koren), zangdiensten met verzoeknummers van eigen gemeenteleden, Friese dienst, lossere diensten met mogelijk een band, enz. Hiermee zijn we aan de slag gegaan. Inmiddels is er actief gezocht en zijn er contacten gelegd met verschillende groepen/koren/bands zoals hierboven genoemd. Dus er wordt achter de schermen druk gewerkt om het e.e.a. te realiseren!

Wij als Taakgroep Vieren zijn er enthousiast over en we hopen op mooie bijzondere diensten waarin wij God kunnen ontmoeten en Hem kunnen loven en prijzen.

Tijdens de vergadering van Taakgroep Vieren afgelopen maand hebben wij afscheid genomen van Hermien Plantinga. Na jaren van grote inzet heeft zij besloten om zich te richten op een andere taak binnen onze gemeente. Hermien hartelijk dank voor alles wat je hebt gedaan voor de gemeente (en wij hopen nog vaak gebruik te kunnen maken van je creativiteit). Gods Zegen voor het werk dat je wilt gaan doen.

De Taakgroep is op zoek naar nieuwe leden om ons team te komen versterken. Soms vragen wij dit aan u/jou. Denk er dan echt eens over na. Maar zelf aangeven dat u/jij misschien belangstelling hebt is ook fijn voor ons.

Namens de taakgroep,
Jitty Hofstra

Wie heeft Hij dan?

Christus heeft geen andere handen
dan onze handen
om vandaag zijn werk te doen.



Hij heeft geen andere voeten
dan onze voeten
om de mens te geleiden op zijn weg.



Hij heeft geen andere mond
dan onze mond om de mens te verhalen
hoe Hij stierf en weer verrees.

Hij heeft geen andere hulp
dan onze hulp om de mens nader tot Hem te brengen.

Maar als onze handen nu eens
drukker zijn met ander werk
dan met het Zijne?

Wie heeft Hij dan...
... om over Zijn liefde te vertellen?
... om Zijn Licht te verspreiden?
... om Hem te loven voor
wat Hij voor ons heeft gedaan?

Wie?

Ik breng
Licht & liefde
Overal waar
Ik kom



EEN VERHAAL IN EEN VERHAAL

Een brandend hart! Lucas 24:13-35

Wat denk je? Is het oké om een favoriet boek in de Bijbel te hebben? Voor sommigen is het misschien de Psalmen of Openbaringen! Voor mij is dat het evangelie van Lucas. Ik vind het geweldig hoe Lucas aan het begin van zijn boek belooft alles te onderzoeken om 'tot de waarheid over Jezus te komen' voor zijn lezers, en hoe hij ons vervolgens die waarheid vertelt. Hij houdt ons van begin tot eind in zijn greep, terwijl het ene verhaal het andere opvolgt.

Eén zo'n verhaal is die van de twee discipelen op weg naar Emmaüs, vanuit Jeruzalem zo'n 11 km afstand van huis. Ze waren doodmoe van emotie, verdriet en teleurstelling, ze zetten de ene vermoeide voet vóór de andere en herkauwden alles wat er dat weekend was gebeurd. Ze waren naar de stad geweest om Pesach te vieren en mens, wat was er veel om over te praten! Als ik één weg zou kunnen kiezen om te volgen, één gesprek om af te luisteren, dan zou het dit gesprek zijn! Wat dit verhaal zo leuk maakt is, dat wij als lezers meer weten over wat er gaande is dan deze twee discipelen. Wij weten dat de Vreemdeling die hen onderweg inhaalt Jezus is, maar dat weten zij nog niet.

Een kruisiging, een openbare executie, zou iets zijn waar iedereen het over zou hebben, en waarschijnlijk nog dagenlang daarna. Wij hebben onlangs het nieuws gehoord over de dood van Aleksej Navalny in Rusland en de wereld volgt nu nog alle verdere ontwikkelingen op de voet. Soms is er nieuws dat onze aandacht sterk trekt om allerlei redenen, maar reken maar dat het nieuws van Jezus' dood *toen* HET nieuws van de dag was!



Deze twee mannen, Kleophas en zijn vriend, zijn discipelen maar maken geen deel uit van de groep van twaalf, die nog steeds in Jeruzalem zijn en ook proberen grip te krijgen op wat er gebeurd is. Het is interessant om te luisteren naar hun gesprek met de 'vreemdeling'. Heel nonchalant vroeg Hij aan de mannen: 'Waar hebben jullie het over?' Hun reactie laat zien dat ze overrompeld waren, want Kleophas antwoordde snel op een bijna bij-de-hand manier:

'Je moet een vreemdeling in de stad zijn als je niet weet wat er aan de hand is'. Jezus laat ze gewoon praten, en ze beginnen Hem te vertellen wat er aan de hand is, in hun eigen woorden! Zo krijgen wij te horen wat de kern van hun verdriet is. Ze vertellen de nieuwsgierige Jezus dat iemand, Jezus van Nazareth, gekruisigd en begraven was. Dat ze wisten van de profetie dat de Messias op de 3e dag uit de dood zou opstaan. En dat ze hadden gehoord over vrouwen die het graf leeg aantroffen toen ze teruggingen naar het graf om af te maken wat nog gedaan moest worden voor Zijn begrafenis. Maar wat er dan met het lichaam van Jezus gebeurd was, wisten ze niet. Ze wisten gewoon niet wat ze van dit alles moesten denken.

Dit is waar het interessant begint te worden. Het is belangrijk om te begrijpen dat de beschrijving die zij de vreemdeling van Jezus gaven, volledig accuraat was. Hij kwam uit Nazareth, Hij was een profeet, Hij was machtig in woord en daad voor God en heel het volk. Maar nóg belangrijker is het, om te begrijpen dat deze beschrijving echt alles is wat iemand kan zeggen over Jezus, die Hem niet kent of erkent als zijn of haar *opgestane* Heer. Denk hier even over na!

Think
About
This



Maar toen nam Jezus het gesprek over! Hij legde van begin tot eind uit hoe de Schriften allemaal over Hemzelf gingen. Stel je voor: ze hebben de spijkerafdrukken in Zijn polsen en voeten nog niet gezien, want ze zijn nog steeds op weg naar Emmaüs. Pas later zagen zij Zijn wonden, toen Hij het brood met hen brak in hun huis. Tot op dit punt in het verhaal heeft Hij Zich alleen door de teksten over de Messias in de Bijbel laten zien! U had moeten begrijpen wat de Schriften over de Messias zeggen, zei Hij tegen hen. (Wat voor toon zou Jezus gebruikt hebben tegen hen, vraag ik mij af?) Om hun begrip en geloof te vergroten, liet Hij zien hoe Hij centraal staat in de hele Schrift.

Als Jezus hun verdriet en teleurstelling niet had onderbroken, denk ik dat ze zouden hebben gelopen en gelopen en nooit over hun teleurstelling heen gekomen zouden zijn. Wacht, wat? Waren zij teleurgesteld? Ja, dat waren ze! En dat vertelden zij de Vreemdeling ook: **"Maar we hadden gehoopt** dat hij het was! (vers 21)"

Veel mensen in de wereld, zelfs hier in Friesland, zijn teleurgesteld in Jezus en in de kerk. Hoe komt dat? We weten wat de kerk leert, de dogma's en tradities, maar zien of horen wij de Opgestane Heer in onze kerken en onze levens? Heeft iemand ons ooit ingehaald op onze levensweg om Jezus in het Woord te laten zien? Sommigen hoopten misschien, net als Kleophas en zijn vriend, dat Jezus de ware was! Velen hebben Hem nooit echt gezien of gehoord en daarom, teleurgesteld, het geloof opgegeven.

Maar weet je wat mij doet glimlachen van oor tot oor als ik aan deze twee mannen denk? Nadat ze de Heer hadden herkend, vroegen ze elkaar: **BRANDDEN ONZE HARTEN NIET IN ONS TERWIJL HIJ MET ONS SPRAK LANGS DE WEG?** (Lucas 24:32) Oh, om zo'n brandend hart te hebben!



Door de jaren heen heb ik veel gesprekken gehad met mensen die net zo reageren als deze twee mannen, wanneer ze horen over mijn toewijding aan Jezus en de Bijbel. Ze doen er alles aan om mij te vertellen dat ze Hem hoog in het vaandel hebben staan. Groot man, groot leraar, een van de besten die ooit heeft geleefd, niemand zoals Hij! Ja, de aardigste dingen kunnen van Hem gezegd worden. Maar niets van dit alles komt ook maar in de buurt van de woorden: 'Hij is de Opgestane Heer, die voor mij gestorven is.'

Door ons het verhaal over Kleophas en zijn vriend te vertellen, geeft Lucas ons een beeld van onszelf. Sommigen van ons lijken meer op Kleophas dan we beseffen. We moeten allemaal geholpen worden op de weg, om Jezus in het Woord te zien, zodat we kunnen getuigen van Zijn dood en opstanding. Te vaak worstelen we en geven we het op, denkend 'ik had gehoopt'. Toen de mannen eenmaal Jezus herkenden als de verrezen Messias, wisten ze zeker dat Hij niet alleen een groot man was die stierf, maar dat Hij HUN Opgestane Redder was. Jezus Christus Gods Zoon Redder (ICHTHUS)



Ik hoop dat dit een zegen voor u/jou zal zijn deze Pasen!!

Anneke van der Tempel



Herinneringen en gezelligheid tijdens bijeenkomst Naftali
Op donderdagavond 7 maart was er een Informatieavond over Naftali in de Mildamzaal van PG De Tjongervallei. Er waren circa 16 belangstellenden. Jacqueline Andringa maakte onderstaand verslag.



Bij binnenkomst lagen o.a. de originele bouwtekeningen op tafel. Ane Visser heette iedereen welkom en vatte de bedoeling van de avond samen.

Met het nieuwe Flaeijelterrein kwam er ruimte beschikbaar voor een kerk. Naftali vervulde vroeger een verbindende factor in het dorpsleven. Kinderen van diverse kerkgenootschappen en niet-kerkelijken bezochten de zondagsschool: een soort voorloper van de samen-op-weg gemeentes.

Een kerk op het Flaeijelterrein maakt het dorpsleven compleet. De voorbereidingen voor de bouw zijn klaar. Dankzij de bouwtekeningen kan een getrouwe replica gemaakt worden. Om de sfeer van vroeger na te bootsen zijn verhalen en voorwerpen uit die tijd nodig.

Toen Naftali haar deuren voorgoed sloot, heeft de laatste secretaresse van het verenigingsgebouw o.a. de bijbel en enkele boekjes mee naar huis genomen. Haar dochter is één van de aanwezigen; mevrouw Ineke Jonker. Zij leest een verhaal voor hoe zij als kind met haar moeder naar de kerk kwam. Dit roept bij enkele aanwezigen herinneringen op. Sfeer schetsende beelden worden gedeeld.

Daarna splitst de groep zich en worden persoonlijke herinneringen uitgewisseld. Er wordt driftig genotuleerd door Ane en Abeltje. Terwijl om 21.00 uur iedereen nog enthousiast in gesprek is, verlaat ik de bijeenkomst.



Oproep

Inmiddels is er groen licht om te kunnen bouwen en de bouwers staan klaar om te beginnen....maar....

Om daadwerkelijk Naftali te kunnen realiseren op het Flaeijelfeest is nog één ding nodig.

We zoeken **4 mensen** die op zaterdag 21 september het kerkje op het Flaeijelterrein willen opbouwen en op maandag 30 september weer willen afbreken.

Natuurlijk worden deze 4 mensen niet in het diepe gegooid en worden zij dit jaar goed begeleid door o.a. de bouwers die voor een warme overdracht zorgen. Lijkt het u of jou leuk om dit duidelijke, korte project mede mogelijk te maken?
Bel dan naar Ane Visser of mail anemarina.29@outlook.com



Terugblik: Kofje oerke mei stampot

Vanaf oktober 2023 zijn we op iedere laatste donderdagochtend van de maand, gestart met het Kofje oerke en aansluitend soep eten. De opkomst was gelijk goed, maar 29 februari, tijdens de laatste editie, mochten we maar liefst 20 mensen verwelkomen inclusief een paar nieuwe gezichten! Martin, Peter en Henk uit Mildam, hadden voorgesteld om eens een warme maaltijd te koken in plaats van soep eten. Samen met Tonny, Martins vrouw, stonden er stampotten andijvie, boerenkool en zuurkool op het programma.

Na de koffie hebben enkele dames nog even de handen uit de mouwen gestoken met het knippen van voetstappen. Daarna konden we om 11.30 uur genieten van een heerlijke warme maaltijd. Dank voor jullie komst tijdens 5 gezellige en waardevolle ochtenden!



Foto impressie afscheid predikant PG De Tjongervallei



Van de KinderKring



Mistige boel

**'Mijn God, doorgrond mij, kijk in mijn hart,
onderzoek mij, peil mijn gedachten'**

– Psalm 139:23 –

Mist... dat hoort bij enge films of griezelige verhalen bij het kampvuur.

Mist komt koud, nat en langzaam dichterbij en legt overal een mysterieus laagje over. Misschien maak je wel eens mee dat je bijna niet meer naar buiten kunt kijken, vooral als je 's morgens vroeg bent opgestaan. Maar wat is mist eigenlijk? Mist is eigenlijk een wolk die laag boven de grond hangt en uit allemaal waterdruppels of ijskristallen bestaat. Die druppeltjes zijn zo klein en licht dat ze op de lucht zweven. Mist duurt meestal maar even. Zodra de zon opkomt wordt de mist 'weggebrand' en wordt alles weer goed zichtbaar.

Dit is precies wat ook de Zoon (Jezus) doet. Soms vertelt de wereld je leugens – en die zijn maar al te makkelijk te geloven. Leugens als; 'Je bent nergens goed voor' of 'Niemand geeft om je'. Of: 'Jij kunt nooit iets goed doen' of 'Je bent waardeloos'. Dat soort gedachten kunnen als een soort mist over je hersenen gaan hangen zodat je de waarheid niet meer kunt zien. Wanneer je gedachten in zo'n mist blijven hangen, is het tijd om het licht van de Zoon op je te laten schijnen. Praat met Jezus. Lees erover hoeveel Hij van je houdt en hoe wonderbaarlijk Hij je heeft gemaakt. Het licht van de Zoon zal de 'mist' van de leugens van deze wereld altijd wegbranden.

Niet te geloven!

In de Acatawawoestijn, langs de Chileense kust, regent het niet vaak. Maar je hebt er wel veel mist. De mensen die er wonen hebben een manier bedacht om het water uit de mistwolken op te vangen met netten, zodat ze er drinkwater maken. Een slimme oplossing voor een dorstig probleem!



'Heer, het is zo makkelijk om verstrikt te raken in een mist van leugens. Soms kan ik er niet helder door zien of nadenken. 'Brandt' U alstublieft de mist weg en laat U me zien dat Uw beloften echt waar zijn'

Uit: 'Niet te geloven', door: Louie Giglio.





Vrome vrouwen

Wij zijn de eersten niet. Velen zijn ons voorgedaan in leven en geloof. Mensen op wiens schouders we staan, die ons zoveel hebben meegegeven.

Drie avonden willen we besteden aan "vrome vrouwen". Vrouwen die ons zijn voorgedaan in geloof, moed of daadkracht. (vroom betekende vroeger dapper!) Vrouwen uit de bijbel, de geschiedenis en uit onze eigen omgeving die ons nog steeds inspireren door hun manier van leven, door de keuzes die ze maakten.

Op de eerste avond gaan we het hebben over bijbelse vrouwen die een voorbeeld voor ons zijn, of indruk hebben gemaakt op je. Je wordt uitgenodigd zelf een bijbelse vrouw 'mee te nemen' en daar iets over te vertellen, te laten zien e.d. Je mag je eigen vorm kiezen. Waarom spreekt zij jou aan? Ik zal zelf ook een bijbelse vrouw behandelen.

Op de tweede avond staan we stil bij een vrouw uit de geschiedenis. Misschien ken je iemand die je bewondert. Het kan een theologe zijn, een schrijfster, een politica, een verzetstrijdster en noem maar op. Ook hier wordt je uitgenodigd zelf iemand te introduceren. Op de manier die jij passend vindt.

De laatste avond besteden we aan vrouwen uit onze eigen omgeving. Wie weet was je oma een groot voorbeeld voor je, of je schooljuf of je buurvrouw. Je mag er iets over vertellen.

Op deze manier worden we ons nog bewuster van de kracht die we kunnen halen uit de mensen die ons zijn voorgedaan en vergroten we onze verbondenheid met hen.

Je bent ook welkom als je het lastig vindt een voorbeeld mee te nemen. Ik zorg zelf ook voor voldoende materiaal om de avond in te vullen.

Data: 16, 23 en 30 april om 19.30 uur (tot uiterlijk 21.30 uur) in het Brongergeahus, Meijerweg 70 in De Knipe. Als je nog vragen hebt, hoor ik het graag! Je bent welkom! Mannen zijn ook welkom!

Graag opgeven voor 1 april, zodat ik weet of het kan doorgaan. 0522-491221; mwvanhal@xs4all.nl

Marjan van Hal



Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader
Die almachtig wijs en goed,
aard' en hemel heeft geschapen,
vorm en kleur in overvloed.
Die de stilte heeft doorbroken
en Zichzelf heeft uitgesproken
in het vleesgeworden woord,
opdat ieder naar Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van mensen, Zoon van God,
Die als Redder van de wereld
werd gekruisigd en gedood.
Maar Die opgestaan ten leven,
hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht,
die ten onder wordt gebracht.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof mijn zekerheid.



Ik geloof in God de Trooster,
Die van oudsher, wereldwijd,
overal zijn volk vergadert
en tot dienen toebereid.
Met Gods kinderen verbonden,
in vergeving van mijn zonden
mag ik op de jongste dag,
opstaan, leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.



CONTACTADRESSEN

Kerkenraad:

Voorzitter: **Vacant**
Scriba: Reinoud ter Haar
Ouderlingen: Roelof Porte (wijk 1)
Vacant (wijk 2)
Ineke van de Water (wijk 3)
Jelle Jongsma (wijk 4 en 5a)
Thea Hofman-van der Bijl (wijk 5b)
Yvonne Brouwer (K/M - wijk 6 en 7)

Jeugdouderling:

College van diakenen:

Diakenen: **Vacant**
Pieter Schaper (voorzitter)
Gea Klein (secretaris)
Jantine de Roos
Auke Koehoorn (K/M)
Marianne Kerkstra (K/M)

College van kerkrentmeesters:

Ouderling/kerkrentmeester: **Vacant (2x)**
Klari Douma-de Vries (secretaris)
Geke de Jong-Hiemstra
Ane Visser (voorzitter)
Anko Hofstra (K/M)
Jan Gorter (K/M)
Vacant (2x)

Predikant: Ds. Dingena Hasper, Jubbega

Taakgroep jongeren:

Taakgroep pastoraat: **Vacant**
Ds. Dingena Hasper (contactpersoon)
Taakgroep vieren: Syarda van der Zee-Siderius (voorzitter)
Jan Douma (secretaris)

Taakgroep leren: Pietsje van der Molen

Administratie: Piet Bosma (OH/NH)
administratie@pgderegenboog.nl

Begraafplaatsen: Uulke Hoekstra (beheer en administratie)
Hinke Christoffers (beheer)

Kerkelijk bureau: Jouke Andringa (Oude-/Nieuwehorne e.o.)
Tijdelijk: jouke.andringa@gmail.com
Yvonne Brouwer (Katlijk/Mildam)
y.m.brouwer@ziggo.nl

Collectemunten/Diaconie Geke de Jong-Hiemstra

Taakgroep PR & Communicatie:

kerkbladkopij contact: Margreet de Boer kerkblad@pgderegenboog.nl
website contact: Pieter Schaper webmaster@pgderegenboog.nl
nieuwsbrief contact: Tiny van Etten nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com
Koster: Aaltje Klijnstra voor aanvragen vergaderruimte
Email: koster@pgderegenboog.nl

Emailadressen:

scriba@pgderegenboog.nl - Dit mailadres kunt u gebruiken om de kerkenraad een mail te sturen.
De kerk op internet via **www.pgdetjongervallei.nl**
vieringenregenboog@outlook.com - Mailadres voor opvragen van vieringen ouder dan 4 wk.

Aan- of afmelding voor het kerkblad: doorgeven aan de ouderling van uw wijk of de contactpersoon.
Aan- of afmelding voor de nieuwsbrief: stuur een mailtje naar nieuwsbrief@pgderegenboog.nl



COLOFON



Redactie Kerkblad: M.J. de Boer-de Wolff
Verspreiding kerkblad: Via wijkouderlingen en contactpersonen
Contact postadressen: R. van der Lei

Voorganger:

Predikant Dingena Hasper:
tel.: 06-44199474 / email: domineedingena@gmail.com

Verschijningsdata van het kerkblad in 2024:

Kerkblad wordt verspreid in:				Kopijsluitingsdatum:			
Nr. 1	week	2	voor 14 januari	Nieuwjaarsnummer	dinsdag	2 januari	2024
Nr. 2	week	8	voor 11 februari	40 dagennummer	zaterdag	27 januari	2024
Nr. 3	week	13	voor 31 maart	Paasnummer	zaterdag	16 maart	2024
Nr. 4	week	20	voor 19 mei	Pinksternummer	zaterdag	4 mei	2024
Nr. 5	week	28	voor 14 juli	Zomernummer	zaterdag	29 juni	2024
Nr. 6	week	36	voor 8 september	Startnummer	zaterdag	24 augustus	2024
Nr. 7	week	41	voor 20 oktober	Herfstnummer	zaterdag	5 oktober	2024
Nr. 8	week	47	voor 24 november	Advent/Kerstnummer	zaterdag	9 november	2024

Rekeningnummers – IBAN Gemeente Oude- en Nieuwehorne:

T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o.
NL39 RABO 0351 4011 56 of NL08 INGB 0000 8478 50 Kerk

T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o.
NL02 RABO 0143 8816 71 Diaconie

T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o.
NL35 RABO 0351 4026 83 Zending

Rekeningnummers – IBAN Gemeente Katlijk/Mildam:

NL44 RABO 0331 6021 05 Kerk
NL41 RABO 0331 6027 41 Diaconie
NL42 RABO 0331 6018 50 Zending/Evangelisatie
NL19 RABO 0331 6025 55 A.R.K. kinderen

Voor 19 mei 2024 ontvangt u het Pinksternummer van het kerkblad.
Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met **zaterdag 4 mei 2024** vóór 17.00 uur.
Per Email: kerkblad@pgderegenboog.nl
(dit mailadres zal z.s.m. worden aangepast naar de nieuwe gemeentenaam)
Kopij voor de nieuwsbrief naar **nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com**
Kopij inleveren vóór de woensdag 19.00 uur. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet worden meegenomen in de betreffende nieuwsbrief van die week.



KLEURPLAAT EN GEDICHT

Palmpasen

Er komen twee mannen aan
daar zien ze een ezeltje staan
Ze nemen het mee voor de Heer
Leggen hun mantel er op neer

Ze gaan naar Jeruzalem
Het ezeltje draagt nu Hem
Ze leggen palmtakken op de weg
De koning komt wordt er gezegd

Er komen mensen uit de stad
Kijk nog meer mantels op het pad
Waarover Jezus nu zal gaan
De mensen blijven juichend staan

Hosanna de koning komt er aan
Davids Zoon zie Hem daar gaan
Gezegende van onze Heer
aan Hem geven ze nu
alle eer

Ina van der Welle



www.gkvapeldoonzuid.nl

